

SF'S FINANSLOVS- UDSPIL 2018



**VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING
– ELLER LAMBORGHINI-SKATTEREFORM**



ORDFØRER/KONTAKT:

**LISBETH BECH POULSEN**

Lisbeth.Poulsen@ft.dk
61 62 50 86

VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER

SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis man vil prioritere velfærd, uddannelse og grøn omstilling fremfor maskerede topskattelettelser. Der er mange penge gemt som reserver i finansloven og hvis man bruger dem fornuftigt, kan vi få et løft af alle de store velfærdsområder og af miljø, klima og natur. Og det løft er langt fra luksus. Det er helt nødvendigt, fordi stadig større dele af vores velfærd og uddannelsessystem hænger i laser ligesom regeringen ganske enkelt har sat den grønne omstilling i bakgear.

SF foreslår:

1. RO PÅ SYGEHUSENE

Det firkantede produktivitetskrav på 2 pct. om året på sygehusene har for længst overskredet sidste salgsdato. SF ønsker en ny model for styringen af sygehusene, som kan gennemføres uden at føre til forøgede ventetider, forringet kvalitet, patienttilfredshed eller urimelige arbejdsvilkår, og som udvikles i samarbejde med de berørte personalegrupper. På grund af tøven og smøleri kan en sådan model ikke nå at komme på plads i 2018. Derfor foreslår SF, at sygehusene tilføres ekstra 1,4 mia. kr. – svarende til 2 pct. - så de fx kan overholde fristerne for kræftbehandling uden at slide personalet helt ned.

2. BEDRE NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

Der er for få voksne til de mange børn, der går i vores daginstitutioner. SF ønsker, at der er højst 3 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn for hver voksen (opgjort som pædagogisk personale). Omkostningen hertil er tidligere opgjort til 2,4 mia. kr., men Danmarks Statistisk nye normeringsstatistik peger i retning af, at omkostningen er en del mindre. Der afsættes i første omgang 600 mio. kr. med henblik fuld indfasning i løbet af højst 4 år.

3. FASTE TEAMS I ÆLDREPLEJEN

SF foreslår, at kommunerne tilføres 985 mio. kr. til at ansætte ekstra hjemmehjælpere mod at de etablerer en ordning med faste teams. Det svarer til en forøgelse af timetallet på 10 pct. Denne ekstra kapacitet vil betyde en markant reduktion i behovet for at indkalde vikarer og for at flytte rundt med det faste personale. Forslaget kan desuden betyde mindre stress og sygdom, og mindre administration (fx til indkaldelse af vikarer).

4. VÆK MED FATTIGDOMSYDELSENE

SF ønsker et opgør med den stigende fattigdom. Regeringens fattigdomsydelser vil give en markant stigning i ikke mindst antallet af børn, der lever i fattigdom. Desuden er det et forsøg på at undergrave den danske model, hvor man – jf. åbenhjertige udtaler fra tidligere finansminister Claus Hjort Fredriksen – håber på at presse de laveste lønninger endnu længere ned. SF vil have afskaffet kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen og erstatte disse med de normale kontanthjælpssatser.

5. INGEN NEDSKÆRINGER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

Regeringen påstår, at den satser på uddannelse, men det er decideret usandt. I 2018 vil omprioriteringsbidraget – der er et nedprioriteringsbidrag – koste uddannelsesområdet omkring 850 mio. kr. for tredje år i træk.

6. GRØN PULJE

Regeringen (og dens V-forgænger) har systematisk rundbarberet alt hvad der har med klima, miljø, natur og grøn omstilling i øvrigt at gøre. På deres finanslovsforslag afsætter de lidt smågrønt, der beløbsmæssigt svare til højst to procent af det, den bruger på skattelettelser. Det er nærmest latterligt lidt. SF foreslår at der afsættes en grøn milliard til mere natur, sikring af drikkevandsboringer, oprensning af giftdepoter, energibesparelser, udvikling af grøn teknologi (MUDP og EUDP) mv. samt bedre og billigere kollektiv transport.

7. RESERVER TIL IMØDEGÅELSE AF ANDRE NEDSKÆRINGER OG ANDRE FORSLAG

SF afsætter godt 1,2 mia. kr. til at imødegå andre nedskæringer på regeringens finanslovsforslag, herunder vedrørende almene boliger og byfornyelse samt til en række andre SF forslag.

”” *SF ønsker et opgør med den stigende fattigdom. Regeringens fattigdomsydelser vil give en markant stigning i ikke mindst antallet af børn, der lever i fattigdom.*

FINANSIERING:

A. BRUG AF REGERINGENS PULJER

Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat en række reserver, som den tænker udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finanslov og Lamborghini-skattereformen. Disse knap 6,5 mia. kr. ønsker SF at bruge ansvarligt – det drejer sig om knap 2,4 mia. kr. afsat til skattereformen; 0,5 mia. kr. afsat til velfærd; og i alt ca. 3,6 mia. kr. uden egentlig øremærkning (men hvor det kan bemærkes, at regeringens skatteudspil mangler ca. 1,7 mia. kr. i finansiering).

Brugen af puljerne forudsætter, at regeringens erhvervspakke ikke gennemføres i fuldt omfang, da denne trækker på reserverne. Derimod er udgiften til lavere registreringsafgift indregnet – ikke fordi SF er enig i forslaget, og slet ikke i den manglende klimaprofil – men fordi forslaget er vedtaget i folketinget.

”” *Staten bruger stadig milliarder af kroner på eksterne konsulenter.*

B. IKKE FLERE PENGE TIL PRIVATSKOLERNE

SF anser det for en helt skæv prioritering at tilføre privatskolerne endnu flere penge. Derimod støtter vi at privatskolerne får et større socialt ansvar, sådan som regeringen lægger op til – men indenfor de nuværende økonomiske rammer.

C. IKKE RABAT PÅ ARVEAFGIFT TIL RIGE VIRKSOMHEDSARVINGER

I 2015 aftalte de borgerlige partier (den daværende V-regering og DF, LA og K) at give en superskæv rabat på arveafgiften for rige virksomhedsarvinger. Det vurderes at koste 1 mia. kr./år på sigt, og 800 mio. kr. i 2018. Væk med den!

D. FÆRRE UDGIFTER TIL KONSULENTER OG KAMMERADVOKATEN

Staten bruger stadig milliarder af kroner på eksterne konsulenter. Mange af de dyre rapporter, der kommer ud af det er fejlbehæftede eller bare et tyndt lag fernis, der skal legitimere regeringens politik. Og opgaverne kunne med fordel løses af ansatte i statsadministrationen, således at den viden der opbygges internaliseres. Det samme gælder mange af Kammeradvokatens opgaver, som bliver løst alt for dyrt. SF foreslår et sparemål på i alt 500 mio. kr. i 2018.

OVERSIGT OVER OG ØKONOMI I SF'S FINANSLOVSUDSPIL

	Mio. kr
Ro på sygehusene (pause til ny styringsmodel på plads)	1.400
På vej mod bedre normeringer i daginstitutionerne	600
Faste teams i ældreplejen	985
Væk med fattigdomsydelserne	1.106
Ingen nedskæringer på uddannelsesområdet	850
Grøn pulje (incl. ingen nedskæringer på DSB)	1.000
Imødegåelse af andre nedskæringer (reserve)	900
Andre forslag (reserve)	315
	<hr/> 7.156
FL-reserve	1.820
Regeringsreserve	600
Velfærdsreserve	500
Aktivitets/teknisk reserve	500
Reserver fra fattigdomsydelser til "Jobreform 2"	1.066
Reserver som regeringen bruger til skattelettelser mv.	1.300
	<hr/> 5.786
Brug af reserver i alt	
Ikke flere penge til privatskolerne	70
Ingen rabat til rige virksomhedsarvinger	800
Færre udgifter til konsulenter og kammeradvokaten	500
	<hr/> 7.156