

Stabilitet er nødvendigt for Bornholm

Af: Andreas Grosbøll, formand for SF Bornholm

Det vil ikke overraske mange, at politiske partier sagtens kan finde meget at være uenige om, men for politisk aktive mennesker er det lige så vigtigt at vise, at der rent faktisk er en del, vi er eller kan blive enige om. Og det er netop det sidste – altså det at finde enigheden, som Bornholm har allermost brug for lige nu.

SF Bornholm ønsker, at der bliver skabt et stabilt politisk styre på Bornholm, og netop det kræver opmærksomhed om det, vi er enige om. For os som politiske mennesker er det selvfølgelig i almindelighed frustrerende at stå uden for kommunalpolitik. Især når vi ser ind i den budgetproces, som vi netop har været vidne til.

Overordnet er det med vores øjne bekymrende, at vi nu har set tre budgetaftaler i den siddende kommunalbestyrelses periode med meget skiftende flertal og nok også derfor meget skiftende indhold. Det er overordentligt udfordrende, at der ikke er en retning, der rækker længere end et år ud i tiden, og det ser vi konsekvenserne af nu.

Konkret er vi i SF bekymrede over de markante besparelser på de basale velfærdsområder. SF har sine områder, vi væger, og generelt må desværre også sige, at vi ikke er overbevist om, at det budget, der nu tegner sig har den rette vægt og balance. Vi er derfor overbevist om, at der skal gøres noget.

Det første er, at der er et påtrængende behov for at få set på, hvor det er ubalancen i bornholmske økonomi er. De er nødvendigt at gå et spadestik dybere. Vi har øjensynligt en dyr administration – det har været fremhævet adskillige gange gennem årene, men hvor og hvorfor mangler vi at få styr på. Det vil vi gerne have set på. Eksempelvis lader der ikke til at være nævneværdig reduktion i antallet af jobkonsulenter, men der er jo snart sagt ingen arbejdsløse, hører vi.

Problemet her er i vores optik så også, at vi har en forældet budgetproces. Ideen om, at kommunens centre hver især byder ind med forslag til et sparekatalog kan i bund og grund være udmærket, men det kan ikke stå alene. Der er nødt til i supplement hertil nødt til at være nogle kriterier bag antallet af medarbejdere eksempelvis. Derudover begrænser man muligheden for at lave nogle helt grundlæggende omprioriteringer på tværs af områderne.

Hvad er det så, vi mener, at SF vil kunne give til bornholmsk politik? Det er villigheden til at bide sig fat i bordkanten og forhandle færdig. Villigheden til at finde de nødvendige kompromisser – ikke blot fra forhandling til forhandling, men på de lange linjer.

Hvis bornholmsk politik ikke helt skal sande til, så er det nødvendigt med et stabilt styre. Hvert parti skal stå i sin ret med sine værdier og politiske ønsker, alle partier skal kunne se noget af sig selv i de aftaler, der indgås – men når det er sagt kan man netop også sagtens mødes i det og lave nogle langsigtede politiske aftaler, hvis man er villig til at strække sig, vinder hinandens tillid og bringer sig ud over de små gevinsters logik.

Det er desværre nok de sidstnævnte, der har været for styrende over de sidste par år, og det er meget usundt i en situation, hvor vi skal skabe en stabil udvikling for Bornholm, hvilket vi som SF Bornholm meget gerne vil bidrage til.