

## Velfærd under pres

*Af: Andreas Grosbøll, folketingskandidat for SF Bornholm*

Så fik vi endnu en statsministerkandidat, og fred være med det; Søren Pape skal da endelig forsøge lykken, og når det kommer til de borgerliges bud på en statsminister, så holder jeg mig helt ude. Jeg er mere bekymret for den politik, som Pape lagde frem. Jeg kan så forstå, at vores lokale konservative borgmester er særdeles glad for både statsministerkandidaturet og politikken. Der burde ellers være grund til yderligere panderynken hos ham, når man tager hans opgave med at sikre den nære velfærd som øens førstemand i betragtning.

For vi står med en milliard-regning, hvis vi eksempelvis skal følge med et hastigt stigende antal ældre her i landet. Den samlede sum er svimlende 86,5 milliarder kroner frem mod 2030, hvis det nuværende serviceniveau på velfærdsydelse skal bevares. Det kan nok knibe lidt i forvejen at finde så mange penge, men når de konservative ifølge Søren Pape så hellere vil bruge penge på at sænke skatterne og reducere udgifterne til velfærden, så bliver det, der før var svært, nu umuligt.

Ud over de 86,5 milliarder, der skal findes blot for at holde serviceniveauet, så er der allerede nu alvorlige mangler i den offentlige service. For nyligt leverede 163 læger fra landets børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i en undersøgelse en meget nedslående karakteristik af området. Det fik Kresten Dørup, der er centerchef i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden til at konkludere, at vi har det, han betegner som en mental sundhedskrise blandt vores børn og unge i Danmark.

90% af lægerne var enten 'enige' eller 'meget enige' i, at en betydelig del af børn og unge i psykiatrien ville have haft et mindre alvorligt sygdomsforløb, hvis behandlingen var påbegyndt tidligere, og samtidig sagde 78% af de adspurgte, at vilkårene endog er blevet 'forværret' eller 'væsentligt forværret' de seneste to år. Det flugter ganske godt med, at Sundhedsdatastyrelsen primo juni leverede de seneste tal for overholdelsen af udredningsretten i børne- og ungdomspsykiatrien. Det tal afslørede, at i 1. kvartal 2022 var udredningsretten ikke overholdt i 42% af tilfældene. I Region Hovedstaden var tallet 50%.

Det sker jo også, at vi som borgere har forventninger til forbedringer i den offentlige service. Det kan være på sygehusområdet, når der kommer bedre behandlingsformer. Det stiller så yderligere krav til økonomien. Alligevel kan De Konservative åbenbart helt afvise, at vi kommer til at opleve forringelser af den offentlige sektor med en konservativ statsminister efter et folketingsvalg. Finanslovsordføreren peger på, at man skal prioritere og ikke blot bevidstløst pumpe penge ud i systemet, uden at ville prioritere.

Nu ved jeg ikke, hvem det er, finansordføreren mener, har været bevidstløs under fordelingen af midlerne til den offentlige service. Jeg har også til gode at høre, hvor det er, De Konservative så vil prioritere pengene fra og til, når nu finansordføreren understreger, at en konservativt ledet regering vil prioritere børne-, ældre- og sundhedsområderne – det var vist så det meste og dyreste. Måske det bliver mere klart for os, når politikerne her på øen med Jakob Trøst i spidsen har fundet de manglende millioner til det lokale budget. Her kan De Konservative jo passende vise os lidt af den vej, partiet forestiller sig at følge.

I min optik skrider den situation, vi er i, til himlen mere end det skrider på skattelettelse, men med De Konservatives bud på en politik efter det kommende Folketingsvalg kan man da som vælger tage at føle på det valg, vi står overfor; skattelettelse til de rigeste eller velfærd. SF vil i hvert fald en ganske anden vej, og det håber jeg virkelig meget på, at vi får opbakning til!