

# Dorte M. Nielsen



## Kan det forklares kan det forsvares

Som 54 - årig sygeplejerske vælger jeg nu, at deltage i den politiske debat for alvor. Årsagen er, som jeg skriver i min overskrift, at hvis der er nogen som skal sidde og administrere flere millioners dagligdag, så er det vigtigt, at det er mennesker som kan forklare det de gør og hvorfor de gør det... og det sidste bliver efterhånden mere og mere svært, jo flere politikere, som vælges ind, der ikke har haft kontakt med et privat eller offentligt job, men mundtlig er god til at sige noget, uden egentligt at sige noget ... hvis dette giver mening.

Samtidig vil jeg meget gerne have vores opmærksomhed tilbage på, hvad et velfærdssamfund er.

Følgende er definitionen, hvis man søger på ordet;

*Velfærd stammer fra gammel nordisk "at fare vel", med den betydning at man har en god rejse. I den samfundsfordelte velfærd indgår en lang række goder som sygehusvæsen, uddannelse mm. som samfundet tilbyder borgerne. Et samfund der i udstrakt grad har sådanne goder kaldes et velfærdssamfund.*

Jeg, som almindelig dansker, ser og mærker ovenstående ord smuldre i det sygehusvæsen jeg kender til og jo vi har gratis uddannelse, men hvordan kan vi tillade os at være stolte af dette, hvis der er flere lærer der går ned med stress og børnenes psykiske robusthed daler fordi vi nu også mener at de kun kan noget når de svarer rigtigt på det de bliver spurgt om. - Hvad med børnene, som kan noget andet? - Skulle der netop ikke være plads til dem også i et velfærdssamfund?

Jeg mener det er på tide, at vi begynder at se på, hvordan vi tager ordentligt imod et nyt menneske helt fra start af og hvordan vi sikre os, at dette menneske, forbliver et menneske, som kan stå stærkt i sig selv, med de kvalifikationer det menneske har og støtte vedkom- kommende i at nå de mål, som han eller hun har i stedet for at de, som nu, bliver gjort forkerte, hvis de ikke passer ind i det samfund vi har nu.

Jeg er også meget opmærksom på, hvordan vi behandler de ældre... Især dem, som har brug for hjælp. Her stiller vi både personale og borger i det dilemma, at der ikke er tid nok. - Hvis vi havde et velfærdssamfund, ville der være tid nok til, at både borger og personale kunne føle, at det arbejde og modtagelse af hjælp var lige som det skulle være. Det er simpelthen ikke godt nok, at borgeren skal være én stor undskyldning for at modtage hjælp og personalet skal føle så STOR en utilstrækkelighed, som de gør.

Det er IKKE ordentligt og ordentlighed vil være mit Buzzword i min politik.

De bedste hilsner fra

**Dorte M. Nielsen**