

INVESTERINGSPLAN

FOR VELFÆRDEN FREM MOD 2025



ORDFØRER/KONTAKT:

**PIA OLSEN DYHR**

Pia.Olsen.Dyhr@ft.dk

INVESTERINGSPLAN
FOR VELFÆRDEN FREM MOD 2025

Frem mod 2025 vil SF investere markant mere i velfærd. Således vil SF prioritere 47 milliarder kr. mere hvert eneste år i 2025. Især skal velfærden styrkes ved at ansætte 25.000 flere i varme hænder i den offentlige sektor sammenlignet med regeringens politik. Det er nødvendigt, hvis vi skal bevare og styrke vores velfærdsstat i år med flere ældre, og hvor der bliver født flere.

Vi skal værne om den danske model og prioritere velfærden frem for skattelettelser. Det er en fejl at tro, at vi får lidt mere velstand, hver gang vi skruer på modellen i retning af mindre omfordeling og mindre velfærd. Den danske samfundsmodel har ført til, at vi i dag er et af de rigeste lande – på linje med de øvrige skandinaviske lande med lignende samfundsmodeller.

Regeringen har desværre siden 2015 aftalt skattelettelser, der koster cirka 18 milliarder kroner årligt¹ – penge der kunne have været anvendt på velfærd. Samtidig har regeringen et mål om en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent og vil derudover øge udgifterne til forsvarsområdet. Det betyder, at der ikke vil være penge nok til at opretholde kvaliteten i velfærden. Der vil således kun være 9 milliarder kroner mere til velfærd i 2025, hvor det demografiske træk alene vil udgøre over det dobbelte – nemlig 20 milliarder kroner². Regeringens politik vil medføre, at det offentlige forbrug udgør en stadigt mindre del af samfundsøkonomien. En udvikling der allerede har været i gang i flere år³.

SF vil en helt anden vej. Vi vil med denne investeringsplan styrke den offentlige sektor og den borgernære velfærd frem mod 2025, så der vil være hænder nok i vores dag-institutioner, på vores hospitalsgange og på plejehjemmene.

Markant prioritering af offentligt forbrug

Samlet set vil SF prioritere 47 milliarder kroner mere årligt i 2025 sammenlignet med i dag. Noget vil gå til investeringer og forbedring af vilkårene for modtagere af overførselsindkomster. Men hovedparten, cirka 30 milliarder kroner, vil gå til offentligt forbrug. Det svarer til en forbrugs-vækst på ca. 0,9 procent. Altså markant mere end regeringens målsætning⁴ og markant over det demografiske træk, hvorfor der er plads til at videreudvikle kvaliteten af den offentlige velfærd.

være gode rammer for de ansatte, og der skal ansættes flere hjemmehjælpere, sundhedspersonale og pædagoger.

Det er ikke realistisk, at øget produktivitet kan løse hele udfordringen med den demografiske vækst. Det vil flere borgerlige politikere ellers gerne have os til at tro. Det er en fejl at tro, at den offentlige sektor skulle være ligesom en produktionslinje, hvor man kan skrue op for antallet og opnå stordriftsfordele. Hvis der var den slags stordriftsfordele generelt i den offentlige sektor, så skulle omkostninger til ældre-

Tablet 1: Vækst i offentligt forbrug ift. 2019⁵

(Mia. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Regeringens mål, ekskl. forsvar (0,3 pct.)	1,5	3,3	4,5	6,3	7,8	9,0
Demografisk træk, ekskl. forsvar (0,65 pct)	2,9	5,8	8,7	12,1	15,5	19,4
SF's forslag til øget offentligt forbrug (0,9 pct.)	7,5	11,7	15,6	20,3	24,7	29,6

Flere varme hænder

De offentligt ansatte er kernen i den gode velfærd. For at kunne videreudvikle velfærden skal der derfor både

pleje være markant lavere i store lande. En væsentlig del af omsorg er nu engang mennesker. Derfor er det urealistisk at tro, at man bare kan fastholde kvaliteten uden som minimum at lade omkostningerne følge det demografiske træk. Det er rigtigt, at der har været en teknologisk udvikling og øget produktivitet inden for f.eks. sundhedsvæsenet. Men vi kan ikke blive ved at forvente, at personalet løber stadigt stærkere. Og med ny teknologi og behandlingsmuligheder følger der desuden berettigede forventninger om bedre behandling for borgerne.



Vi skal værne om den danske model og prioritere velfærden frem for skattelettelser

Regeringen lægger desværre op til væsentligt færre offentligt ansatte. Finansministeriet har i et udvalgssvar oplyst, at en forbrugsvækst på 0,4 pct. svarende til regeringens mål kan føre til 11.000 færre offentligt ansatte i 2025⁶.

SF's forslag vil føre til markant flere ansatte inden for sundhedsvæsenet, daginstitutionerne og ældreplejen i 2025 sammenlignet med regeringens politik. SF

prioriterer omtrent 27 mia. kr. til velfærdsområder som sundhed, ældrepleje, uddannelse mv., hvor pengene i høj grad vil gå til flere offentligt ansatte. Det vurderes, at der vil være tale om ca. 25.000 flere offentligt ansatte fuldtidspersoner end med regeringens politik.

Tabel 2: Prioritering af offentlig velfærd og konsekvens for antal offentligt ansatte⁷

(Mia. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Regeringens forbrugsvækst på 0,3 pct.	1,5	3,3	4,5	6,3	7,8	9,0
SF-forslag til velfærd med varme hænder	6,7	10,8	14,6	18,9	22,9	27,3
SF's merforbrug på velfærd ift. regeringen	5,2	7,5	10,1	12,6	15,1	18,3
Flere offentligt ansatte på velfærdsområdet ift. regeringen (tusinder)	7,3	10,5	14,2	17,7	21,2	25,6

FINANSIERING: DE BREDESTE SKULDRE SKAL BÆRE DERES DEL

SF vil finansiere den øgede velfærd ved for det første at prioritere det finanspolitiske råderum til velfærd frem for skattelettelser. Samtidig vil vi øge skatterne med samlet set cirka 14 milliarder kroner årligt, dvs. knap størrelsen af regeringens skattelettelser.

Brug råderummet til velfærd:

Råderummet stammer i høj grad fra de senere års omfattende reformer. De penge skal ikke bruges på skattelettelser. Når

pensionsalderen sættes op, og når dagpengesystemet svækkes, så skal vi som minimum kunne tilbyde danskerne gode velfærdsydelser til gengæld.

Retfærdige skattetiltag:

SF foreslår bl.a. en topskat på arbejdsfrie indkomster – altså på aktier og værdipapirer – fordi skattelettelsen på disse er en af de skæveste samfundsforandringer i adskillige år. Samtidig vil vi indføre en retfærdig skat på meget store formuer. Vi vil også indføre en skat på reklamer, så techvirksomheder ikke kan smyge sig udenom og underbyde nationale medier.

Stop skattehuller:

For det tredje vil SF forbedre skattesystemet, således at vi gennem bedre skattekontrol og lukning af huller i lovgivningen får sat en stopper for skatteunddragelse.

Stop overforbrug af konsulenttydelser i staten

Endelig vil SF finde knap 2 mia. kr. ved at luge ud i det offentlige forbrug. Særligt vil SF spare på det store forbrug af kon-

sulenter i den offentlige sektor, der ikke bidrager til velfærden. Forbruget på konsulenttydelser i staten er steget markant under den nuværende regering, og er nu ca. 4,5 mia. kr. årligt⁸.

SF VIL INVESTERE I:

- > Fjerne kontanthjælpsloftet, der skaber børnefattigdom.
- > Sikre at flere kan gå på pension før de er nedslidte, og at arbejdsmiljøet forbedres.
- > Investere massivt i sundhedsvæsenet.
- > Påbegynde en afskaffelse af brugerbetaling for sundhed, der øger uligheden i sundhed.
- > Give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på maksimalt tre børn pr. voksen i vuggestuer og maksimalt seks børn pr. voksen i børnehaver.
- > Sikre at midlerne til ældrepleje følger med de flere ældre.
- > Sikre en reel klimaindsats igennem en ny klimakonto.
- > Stoppe nedskæringerne på uddannelsesområdet og opprioritere efteruddannelse.
- > Indføre en ny socialpulje efter satspuljen – finansieret ved et opgør med asocial skatteunddragelse

NOTER

- 1 <https://www.ft.dk/samling/20181/almDEL/fu/spm/426/svar/1565193/2029271.pdf>
- 2 Det demografiske træk er et skøn for de merudgifter, der er forbundet med, at der kommer flere ældre og børn, forudsat at den samme kvalitet i velfærden skal fastholdes. Faktisk vil regeringens mål for det offentlige forbrug ikke engang sikre nok finansiering til at dække det demografiske træk inden for sundhedsvæsenet alene. Det ventes ifølge Finansministeriet at være 11 mia. kr. i 2025 sammenlignet med 2019.
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 299 (Alm. del) af 16. januar 2019
- 3 <https://www.ft.dk/samling/20181/almDEL/fu/spm/143/svar/1540296/1986875.pdf>
- 4 For regeringen er der lagt en forbrugsvækst på 0,3 pct. til grund. Det er regeringens målsætning for "basisrealvæksten" i det offentlige forbrug. I de mellemfristede fremskrivninger opererer regeringen med en vækst på 0,4 pct. Forskellen er, at der heri er indregnet den del af forsvarsløftet, som er kategoriseret som offentligt forbrug.
- 5 Baseret på svaret på Finansudvalgets spørgsmål nr. 295 (Alm. del) af 14. januar 2018, svaret på Finansudvalgets spørgsmål nr. 616 (Alm. del) af 12. september 2018 samt egne beregninger. Det angivne demografiske træk inkluderer ikke det demografiske træk på forsvarsområdet
- 6 <https://www.ft.dk/samling/20181/almDEL/fu/spm/298/svar/1561649/2023283.pdf>
Dette er opgjort i antal personer og under visse beregningstekniske antagelser og dermed forbundet med usikkerhed. Der er indregnet vækst i offentligt forbrug på forsvarsområdet, hvorfor faldet i antal offentligt ansatte på velfærdsområdet kan være endnu højere.
- 7 For SF's politik er alene medregnet forslag til øget offentligt forbrug på velfærdsområder som f.eks. sundhed, ældrepleje, uddannelse, og der er antaget en lønsumskvote på 0,7
- 8 <https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/hyklerisk-og-bekymrende-statens-forbrug-af-konsulenter-er-vokset-med-halvanden-milliard-under-loekke>