

**NÅR KRIG OG  
KONFLIKTER  
TVINGER FOLK PÅ  
FLUGT, SÅ HAR VI  
ET ANSVAR**

**SF'S FLYGTNINGEPOLITIK  
2016**



ORDFØRER/KONTAKT:



JACOB MARK

jacob.mark@ft.dk  
3337 4418

## SF'S FLYGTNINGEPOLITIK 2016

Social ulighed, undertrykkelse, krige og konflikter, naturødelæggelse og miljø- og klimaproblemer overalt på jorden er noget, der kommer os alle ved. Det påvirker millioner af menneskers liv, og det driver tusindvis af mennesker på flugt hver dag. SF's mål er at bekæmpe den globale ulighed og finde bæredygtige løsninger, der modvirker de miljø- og klimaproblemer, der opstår, som følge af mange års unaturlige træk på klodens ressourcer. Vi vil i langt højere grad hjælpe fattige lande til at udvikle sig, vi vil arbejde for internationale bæredygtige løsninger, og vi vil give en større økonomisk hjælp til verdens brændpunkter, så færre bliver nødt til at flygte fra hus og hjem.

**”** *...vi vil arbejde for internationale bæredygtige løsninger og vi vil give en større økonomisk hjælp til verdens brændpunkter, så færre bliver nødt til at flygte fra hus og hjem.*

SF arbejder på at bygge alliancer på tværs af grænser med alle, der arbejder for de samme mål som SF. Det vil tage tid, og det kræver en grundlæggende ændring af den måde, man laver politik på verden over. I mange år endnu vil der fortsat ske en folkevandring på tværs af landene, og der vil også fortsat komme flygtninge mod Europa og Danmark. Hvor mange afhænger først og fremmest af verdenssamfundets fælles indsats for at ændre de forhold, der skaber flygtninge.

SF har en både humanistisk og realistisk tilgang til flygtningepolitikken, hvilket adskiller os fra begge sider af Folketingsalen. På den ene side mener vi, at vi skal bakke op om vores internationale forpligtelser, og på den anden side ved vi også, at antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, betyder noget for vores evne til at lykkes med integrationen i Danmark.

## DANMARK HAR ET INTERNATIONALT ANSVAR, SOM VI MÅ TAGE PÅ OS

I fremtiden er der brug for, at vi investerer massivt i de udsatte lande - særligt i Mellemøsten og Nordafrika. Det er simpelthen skævt, at vi bruger mere af ulandsbistanden i Danmark på at modtage flygtninge, end vi bruger i udlandet. Det skal vi have ændret på, så vi bidrager til at bekæmpe den globale ulighed, og så landene i de udsatte områder har råd til at opretholde og skabe nye flygtningebyer og lejre, hvor indbyggerne har mulighed for at stå op med et håb. Der skal være skolegang til alle børn, uddannelse til alle unge og langt flere virksomheder, så de voksne kan arbejde. Men inden vi når i mål med det arbejde, vil der være mennesker, der har brug for vores beskyttelse i Europa.

” *Danmark har et internationalt ansvar for at hjælpe de mennesker, der er i nød. Det skal vi ikke undsige os.*

Danmark har et internationalt ansvar for at hjælpe de mennesker, der er i nød. Det skal vi ikke undsige os. Regeringen og Socialdemokraterne foreslår, at man ikke tager nogle konventionskvoteflygtninge. Det er SF grundlæggende uenig i. Konventionskvotesystemet hjælper netop de flygtninge, der har det største behov, og fordelene ved konventionskvotesystemet er, at det giver Danmark mulighed for at vide præcis, hvornår disse flygtninge kommer til landet, og hvor mange flygtninge, der kommer. Dermed kan man igangsætte en god og hurtig integrationsproces for de mennesker.

Inden Regeringen og Socialdemokraternes beslutning om ikke at tage konventionskvoteflygtninge har Danmark haft en kvote på 500 kvoteflygtninge om året. Står det til SF, skal Danmark fremover som udgangspunkt tage 1.500 kvoteflygtninge om året. I de år hvor der kommer mange spontane flygtninge, kan dette tal dog sættes ned, men aldrig til mindre end 1000 om året.

Det internationale samfund skal også arbejde bedre sam-

**” Alle lande i Europa skal tage ansvar. Der er brug for mere europæisk solidaritet i fremtiden**

men. Det er ikke kun Danmark, der modtager flygtninge. Grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende løsninger. Der er brug for, at de europæiske lande investerer mere tid og tillid i fælles løsninger og i de internationale aftaler, som vi har forpligtet os til. Til gengæld skal man ikke misbruge aftalerne. Konventionerne blev skabt for at sikre flygtninge beskyttelse, men hensigten med konventionerne har aldrig været, at flygtninge selv kan vælge, hvilket land de vil søge asyl i. Derfor er der brug for et stærkt europæisk Dublinsystem, der sikrer, at flygtninge søger asyl i det første sikre land, de ankommer til. Derefter skal de flygtninge, der får asyl, fordeles rundt til de andre europæiske lande i en kvotefordeling.

Kvotefordelingen forudsætter også en stærk ydre grænse i Europa. I dag er vejen til Europa brolagt med farlige flugtruter. Her taber de udsatte og sårbare flygtninge alt. De, der vinder, er kyniske menneskesmuglere, som tjener kassen. Derfor skal det europæiske grænsesamarbejde styrkes markant – men naturligvis med respekt for vores konventionsforpligtelser. Alle lande i Europa skal tage ansvar. Der er brug for mere europæisk solidaritet i fremtiden.

## **VI SKAL HAVE BEDRE KONTROL MED ANTALLET AF FLYGTNINGE, DER KOMMER TIL DANMARK**

Det kræver noget af Danmark som samfund, når vi skal integrere så mange nye medborgere, og indtil videre har integrationen af vores nye medborgere ikke kun været en ubetinget succes. Det kan vi blandt andet se i en ny rapport fra Rockwool Fonden, der viser, at efter 15 år i Danmark er det kun 36,8% af flygtninge, som er i beskæftigelse. Og vi kan ligeledes se det, når vi fortsat oplever, at ungdomsuddannelserne og skolerne ikke formår at løfte elever med anden etnisk herkomst til det samme niveau som deres jævnaldrende.

Tallene er et udtryk for, at vi i for mange år ikke har været gode nok til at integrere de mennesker, der er kommet til Danmark. SF mener, der skal laves en undersøgelse blandt kommunerne, regionerne og virksomhederne, der afdækker, hvor mange flygtninge Danmark kan modtage i fremtiden, hvis man skal lykkes med at integrere dem så godt som muligt. Undersøgelsen skal både diskutere de kortsigtede udgifter, men også de eventuelle langsigtede gevinster ved at modtage flygtninge.

**”** *Derfor skal Danmark og Europa blive bedre til at skelne mellem migranter og flygtninge...*

Derudover mener SF, at der i fremtiden er brug for, at antallet af flygtninge, der kommer til Danmark kommer under bedre kontrol, så vi har en chance for at give flygtninge, der skal bo i Danmark, den bedste start på tilværelsen.

Det vil sige, at SF inden for rammerne af menneskerettighedskonventionerne kan støtte indsatsen for at hjemsende afviste og kriminelle asylansøgere, at SF kan støtte en nødbremse hvis både det europæiske Dublinsystem og Schengensystem en dag er brudt sammen, og SF vil arbejde for at styrke grænsekontrollen ved Europas ydre grænser. Det er målet, at flygtninge på sigt skal droppe den farlige flugtrute over havet og i stedet søge asyl igennem en konventionskvotefordeling.

På længere sigt skal der ikke længere gives asyl i de enkelte europæiske lande, men kun i europæiske modtagecentre. Det vil sige, at flygtninge ikke længere skal komme til Danmarks grænse og søge asyl med mindre Danmark er første EU-land. Alle asylsøgere skal kunne sendes tilbage til gode modtagelejre i det første land i Europa, som de er ankommet til. Det vil sige modtagelejre i fx Grækenland og Italien. Først derefter skal de så fordeles i en kvotefordeling. Det er hele grundtanken i Dublinsystemet.

**”** I SF mener vi, at det er helt afgørende, at vi hjælper de flygtninge, der har fået ophold i Danmark godt i gang

SF mener, at vi skal hjælpe dem, der har et behov. Derfor skal Danmark og Europa blive bedre til at skelne mellem migranter og flygtninge, så vi hurtigt kan sende de migranter tilbage, der ikke har et beskyttelsesbehov, mod at vi til gengæld hurtigt og effektivt hjælper dem, der har brug for beskyttelse.

### **VI SKAL INTEGRERE FLYGTNINGE – IKKE FATTIGGØRE DEM**

I SF mener vi, at det er helt afgørende, at vi hjælper de flygtninge, der har fået ophold i Danmark, godt i gang. Derfor vil SF også kæmpe imod de nye forslag, der handler om at gøre flygtninge fattigere. Det er fattigdomsskabende at lade flygtninge forblive på den lave integrationsydelse, svække deres mulighed for at få støtte til at være forældre og forringe deres mulighed for at få førtidspension. Det er simpelthen rene fattigdomsydelser. Fattigdomsydelser er ødelæggende for god integration.

### **Bekæmp børnefattigdommen og lad familier blive genforenet**

Det er helt afgørende for SF, at vi får afskaffet de fattigdomsydelser, så vi nedbringer ulighed og bekæmper børnefattigdom. Når børn ikke får en god start i livet, så gør det integrationsopgaven endnu sværere på sigt. Børn, der vokser op i fattigdom, har ringere forudsætning for at få et godt liv med uddannelse og arbejde og med en stærk social omgangskreds, der kan støtte op, når livet er svært. Alle børn har brug for familie og nærvær. Derfor er der også brug for, at alle flygtninge hurtigere end i dag kan få lov at blive genforenet med deres familie, når de tildeles ret til ophold i Danmark.

” *SF mener derudover, at man skal stoppe de symbolske stramninger af flygtningepolitikken.*

### **Stop de symbolske stramninger af flygtningepolitikken og afskaf smykkeleven**

SF mener derudover, at man skal stoppe de symbolske stramninger af flygtningepolitikken. En stor del af de udlændingepolitiske forslag, der er blevet vedtaget, handler først og fremmest om at udstille og ydmyge flygtninge. Det er forslag, der har større symbolpolitisk betydning end praktisk betydning. Smykkeleven er et eksempel på det, og SF foreslår derfor, at loven afskaffes. Det er simpelthen meningsløst og uværdigt, at det danske politi skal bruge ressourcer på at stå og gennemrode flygtnings lommer for værdigenstande, når de kommer til Danmark.

### **Stil krav til flygtninge og hjælp alle nye medborgere godt i gang med skole, uddannelse og job**

I stedet for at fortsætte dehumaniseringen af flygtninge bør man investere massivt i uddannelse til flygtninge og stille krav om, at alle flygtninge, der kan tage en uddannelse, skal i uddannelse, hvis de ikke kommer i beskæftigelse. Flygtninge skal i alle tilfælde lære dansk. De flygtninge, der har så store helbredsproblemer, at de ikke kan tage en uddannelse eller arbejde, skal ikke jages rundt i systemet, men have den hjælp de har brug for. Desuden skal flygtninge have bedre muligheder for at komme i beskæftigelse.

” *Særligt hjælpen til uledsagede flygtningebørn skal styrkes.*

Vi skal lære af de bedste i forhold til sprogundervisning - både i intensive uddannelsesforløb og på arbejdspladser, hvor det er muligt at lære sprog i samarbejde med dansktalende kolleger. Vi skal sikre boliger nok i lokalområder, hvor flygtninge har mulighed for at komme i dialog med lokale borgere - herunder skal vi støtte op om lokale foreninger, som allerede gør et stort arbejde for at tage vare på den sociale integration.

Særligt hjælpen til uledsagede flygtningebørn skal styrkes. I dag er hjælpen forskellig fra kommune til kommune, men hvis man virkelig vil gøre en indsats for de sårbare unge,

” Grundlæggende er der brug for en mentalitetsændring, så man ser en krone brugt på integration som en investering i fremtiden, og ikke blot som en udgift

så er man nødt til at have en ensartet, styrket indsats for flygtningebørn i alle kommuner. Derfor skal de unges mulighed for at tage på højskoler, efterskoler og blive en del af andre sociale netværk forbedres.

Grundlæggende er der brug for en mentalitetsændring, så man ser en krone brugt på integration som en investering i fremtiden, og ikke blot som en udgift. Jo flere, der får en ungdomsuddannelse og arbejde, des flere får et godt liv og kan bidrage positivt til samfundet.



” SF har en humanistisk men realistisk tilgang til flygtningepolitikken, hvilket adskiller sig fra begge sider af Folketingssalen.

## MODEL FOR HUMANISTISK REALISME:

### Globalt:

- > En styrket nærområdeindsats, så færre mennesker flygter, og flere bliver i nærområdet.
- > En udviklingsplan for at bekæmpe den globale ulighed og klimaudfordringerne.
- > Diplomatsk indsats i krigshærgede områder, og bekæmpelse af skatteunddragelse og korrupsion i u-landene.

### Europæisk:

- > Et stærkt modtagesystem – man søger asyl i det første land man kommer til i Europa og ikke efter eget ønske.
- > En europæisk fordelingsnøgle, så alle løfter i flok. De stærkeste skuldre skal bære det tungeste læs.
- > Økonomisk straf til de lande, der undsiger sig deres ansvar

### Nationalt:

- > Modtagelsen af flygtninge skal under kontrol, og migranter skal hurtigere sendes hjem.
- > Flere konventionskvoteflygtninge
- > En styrket integrationsindsats

### Mærkesager:

- > Danmark skal fortsat tage konventionskvoteflygtninge i fremtiden.
- > Bekæmp børnefattigdom og styrk indsatsen for uledsagede flygtningebørn
- > Bedre kontrol med antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, og hurtigere hjemsendelse af migranter, der ikke har ret til beskyttelse.



*Vi vil i langt højere grad hjælpe fattige lande til at udvikle sig, vi vil arbejde for internationale bæredygtige løsninger, og vi vil give en større økonomisk hjælp til verdens brændpunkter, så færre bliver nødt til at flygte fra hus og hjem.*