

Referat generalforsamling i SF Bornholm den 16. februar 2016

ad 1:

valg af dirigent: Einar.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og dagsorden jf. vedtægterne.

ad 2:

valg af referent: Peter

ad 3:

valg af 2 stemmetællere: Birgitte C og Einar

ad 4:

beretning fra:
bestyrelsen godkendt
SF Region Hovedstaden taget til efterretning.

ad 5:

regnskab godkendt.

ad 6:

det forelagte budget taget til efterretning.

ad 7:

forslag om uændret kontingent godkendt.

ad 8:

- a: forslag til vedtægtsændring – godkendt
- b: forslag til kommunalpolitisk udtalelse – godkendt
- c: forslag til landspolitisk udtalelse - godkendt med enkelt redaktionel ændring
- d: forslag til henvendelse til landsledelsen – godkendt

ad 9:

valg af formand for 2 år: Lars

ad 10:

valg af 3/2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Leif, Lisbeth og Peter

ad 11:

valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Michael og Nikolaj

ad 12:

valg af revisor for 1. årig periode: Birgitte C.

ad 13:

valg af revisorsuppleant for 1. årig periode: Per Carlo

ad 14:

valg af repræsentant i SF region Hovedstadens bestyrelse: Lars

ad 15:

valg af 2 delegerede til SF's landsmøde: Lars og Leif

Herudover godkendte generalforsamlingen forslag om at SF Bornholm afholder udgifterne såfremt nyvalgte bestyrelsesmedlemmer/suppleanter ønsker at deltage i landsmødet.

ad 16:

valg af delegeret til SF Region Hovedstadens repræsentantskabsmøde: Lars

ad 17:

Birgitte C. havde deltaget i godt fyraftensmøde i SF Region Hovedstaden.

kommunalpolitisk udtalelse

vedtaget på SF Bornholms generalforsamling
16. februar 2016

Banko om bornholmsk velfærd for 80 millioner

Ifølge budget 2016 for Bornholms Regionskommune skal der i årene 2016-19 spares ca. 80.000.000 kr på ældreområdet.

Ifølge partierne bag budgetforlig 2016 - inkl. socialdemokrater og Dansk Folkeparti - skal besparelsen ske ved en "udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet".

Denne 'analyse' bygger primært på en ændring af organisationen i retning af "rehabilitering". Pænt udlagt er dette at man i videst muligt omfang skal støtte borgerne i at kunne klare sig selv i en normal hverdag.

SF-Bornholm er yderst positiv over for en ændring der bygger på at støtte/hjælpe den enkelte borger bedst muligt ud fra borgerens forudsætninger.

SF-Bornholm har imidlertid OGSÅ vanskeligt ved at tage de ekstremt optimistiske udmeldinger fra diverse konsulentfirmaer, fra Regionskommunens administration og forskellige politikere helt alvorligt.

Som det tydeligt fremgår af beslutningerne, så blev tallet 80 millioner besluttet længe FØR nogen analyse var lavet. Der er altså igen tale om at man 'regner baglæns'. Man har besluttet at spare 80 millioner og vupti - en analyse viser at det kan man sagtens ... samtidigt med at man ikke blot bevarer, men ligefrem forbedrer kvaliteten.

Faktum er at der nok en gang er tale om en grønthøsterbesparelse, og hvis man i sidste ende mangler 5-10-15 millioner, så skærer man rent ned 'som følge af omlægningen'. Det er nok også årsagen til at Ældrerådet i deres høringsvar skrev at man 'så med skepsis' på beløbsstørrelsen.

Vi skal ikke afvise, at en omlægning *kan* give besparelser samtidigt med at borgerne får bedre service og større selvbestemmelse (og så må man gerne kalde det "rehabilitering" for vores skyld).

Men vi vender os på det kraftigste imod at man indregner besparelserne på forhånd UDEN at vide om de er reelle eller om det blot er en ny omgang 'konsulent'-penge.

Kommunalbestyrelsen spiller banko om velfærd for vores ældre for 80 millioner kroner - og igen UDEN at tage ansvar for de konkrete virkninger. Det er IKKE anstændig politik!

landspolitisk udtalelse

vedtaget på SF Bornholms generalforsamling
16. februar 2016

Vi skal behandle mennesker ordentligt og anstændigt

Verden og Europa står over for en massiv flygtningekrise. Krigene i Syrien og Irak samt kampe og uro mange steder ved Europas grænser sender mennesker i hundredtusindvis på flugt fra deres hjem.

Langt de fleste af disse flygtninge modtages i de såkaldte "nærområder" - fx har Jordan p.t. ca. 750.000 syriske flygtninge (ca. 20% af landets befolkning). Fælles for disse "nærområder" er typisk at de er fattige, har en svag stat, og er præget af politisk, etnisk og/eller religiøs uro.

I Europa generelt såvel som i Danmark har vores svar været at gøre alt for at forhindre flygtningene i at komme til Europa. EU's system (Dublin-konventionen) er for længst brudt sammen, og Schengen-aftalen fungerer stort set ikke. Typisk for den europæiske reaktion har det været at man bekymrer sig mere om disse EU-aftalers symbolske sammenbrud end om flygtningenes skæbne og liv.

I Danmark ser vi alle de store partier slås om at fremstå som mest afvisende over for flygtningene. Alle midler - fra skræmmeannoncer (V), flygtningelejre i Libyen (S), over angreb på internationale konventioner (DF og LA), til administrativ tilbageholdelse uden domstolsprøvelse. Danmark har lagt sig forrest i kapløbet imod bunden når det handler om humanitær indsats, hjælp til nødlidende og ansvarlig international opførsel.

For SF-Bornholm er svaret et andet! Vi SKAL opfylde vores internationale forpligtelser i forhold til FNs konventioner! Vi SKAL sikre mennesker på flugt beskyttelse! Vi SKAL behandle mennesker ordentligt og anstændigt!

Selvfølger kan Danmark ikke - som højrefløjten ynder at fremstille som skræmmebillede - tage imod alle flygtninge i verden. Derimod KAN og SKAL vi tage vores del af de mennesker som har krav på beskyttelse!

Samtidigt skal vi styrke - ikke begrænse - indsatsen i "nærområderne" - både for at sikre flygtningene dér anstændige vilkår og for skabe forhold, så der ikke opstår flere flygtninge. Dette skal helst ske i et internationalt samarbejde i FN regi.

Det bliver ikke nemt at modtage så mange flygtninge i et samfund som vores, men selvfølgelig kan det gøres! Flygtningene skal sikres anstændige forhold, og der skal gøres en målrettet indsats for at vænne dem til og gøre dem til en del af det danske samfund.

Vi skal acceptere og omfavne forskelligheder, men det betyder naturligvis ikke, at vi skal acceptere alting. Det danske samfund er styret af uafvendelige krav om demokrati, retsstat, lighed og frihed. Ingen 'undskyldning' om etniske, kulturelle eller religiøse traditioner giver ret til at underminere disse grundsætninger.

Af den offentlige debat skulle man tro at flygtningene kommer for at undergrave disse grundsætninger. Faktum er at de - måske med undtagelse af en forsvindende minoritet - er flygtningene NETOP FORDI disse grundsætninger er blevet ødelagt i deres hjemlande.

Flygtningene er ikke en fare for det danske samfund eller den danske kultur - de tiltag som nogle ønsker imod flygtningene, kan derimod være en fare for Danmark og danskerne.

I øvrigt - til dem der er bekymrede over udgifterne. Ja, det koster penge, men det giver faktisk også på sigt værditilvækst til samfundet, og ... i et land hvor man seriøst arbejder på skattelettelse til de rigeste, burde man også have råd til at hjælpe nogle af de allermost udsatte!

henvendelse til landsledelsen vedtaget på SF Bornholms generalforsamling 16. februar 2016

De aktive skal skabe SFs politik

Den store turbulens er efterhånden forbi, men vi er jo ikke kommet over krisen endnu. For øjeblikket er SF det mindste af venstrepartierne (Ø, Å og F), og for mange af vores nuværende og tidligere medlemmer og sympatisører er vi desværre også de mindst interessante.

Inden kommunalvalget i 2017 og næste folketingsvalg i 2019 er vi nødt til at rette op på den situation.

Efter SF-Bornholms opfattelse betyder dette også, at vi er nødt til at bevæge os væk fra den arbejdsform og ramme for politikudvikling, som har været hovedlinjen i de seneste 6-8 år. Vi skal være interessante for medlemmer og sympatisører, ikke kun som en 'kampagneorganisation', men også som et parti hvor de aktive er med til at UDVIKLE og FORME partiets politik og arbejdsmetoder; *medlemmerne skal ikke være modtagere af partiets politik, men skabe af den.*

Vi skal ikke kopiere hverken Ås eller Øs politik, men det vil være tåbeligt hvis vi i SF ikke lærer noget af deres arbejdsform og forholdet mellem partiets medlemmer/sympatisører og partiets ledelse. Vi kommer jo ikke udenom at de har noget større succes end SF for tiden.

SF-Bornholm foreslår derfor, at landsledelsen arbejder for

- 1: at partiet gør mere for at få de nedsatte partiudvalg til at fungere som politikudviklende.
- 2: at partiudvalgenes diskussioner åbnes i forhold til medlemmerne.
- 3: at partiudvalgene udsender en beretning med diskussionsoplæg til landsmøderne
- 4: at landsmøderne i højere grad skal forholde sig til, reelt diskutere og eventuelt ændre forslag til konkrete politikområder - ikke kun i form af - relativt - uforpligtigende udtalelser
- 5: at partiledelsen i højere grad udsender konkrete debatoplæg til parti-foreninger/storkredse.

**generalforsamlingen
16. februar 2016**

Referat storkredsmedlemsmøde i SF Storkreds Bornholm den 16. februar 2016

Ad 1:

Valg af dirigent: Einar

Ad 2:

Valg af referent: Peter

Ad 3:

Valg af stemmetællere: Birgitte C og Einar

Ad 4:

Valg af folketingskandidat/er:

a: Forslag om fællesopstilling – godkendt

b: Forslag om sideordnet opstilling med nominering – godkendt

c: Valg af folketingskandidater: Leif Olsen

d: -

c: -

Ad 5:

–